

"June Orchard"
Bracken Close
Woking
Surrey
GU22 7HD
England.

02 June 1999.

Hej!

Här kommer äntligen nyckeln! Jag hoppas ni har gjort er hemmastadda och trivs i ert nya hem.

Kanske ni har hunnit förvandla hela våningen till en designer dröm redan, vem vet. Vad ni än hittar på så tror jag det blir jättebra. Jag liksom fick den känslan från vårt korta och *stressfyllda* möte.

Min styvmor Karin Holm flyttade in på S:t Paulsgatan med sin mamma någon gång på 30-talet där hon förblev efter att mamman dog. Sedan gifte hon sig med min pappa och han och jag flyttade in när jag var tre år gammal. På den tiden hade dom inga fördomar om att splittra familjer så min äldre syster fick bo hos våra morföräldrar. Dom försökte t.o.m. hålla hemligt att jag hade en syster. Kristina visste däremot att jag fanns till och sökte upp mig när hon var 8 år gammal och jag var 6. Sedan flyttade även Kristina in på S:t Paulsgatan när hon var 12 och jag 10. Det blev trångbott men det gick bra. Kristina och jag hade sovrummet och mamma och pappa sov i vardagsrummet. Skjuddörren emellan var låst och användes som garderob på bägge sidorna. Vi lyckades t.o.m. klämma in en flygel i vardagsrummet.

Vi lekte med kompisar i våningen under och kröp ut på bårhustaket och skrämde slag på alla gamla tanter. Jag had en kompis på femte våningen och hon och jag brevväxlade via snöre och mjölkflaska ut genom fönstret. Tanten på fjärde våningen brukade bli förbannad och dra i snöret. Den lilla innergården var också rolig. Det ekar ju så in i bomben och där skrek vi fula ord ut i luften och slängde igen fönstret innan vi blev upptäckta. I trappuppgången i mitten brukade vi loska från femte trappen ner till botten. Allt det här låter lite tamt nu, men vi tyckte vi var enormt stygga!

Hälsningar

Elisabet Elvén